

'T ZAL
WEL ZIJN



Scoutsboekje 2020-2021

Info stardag - Inschrijvingen



www.facebook.com/scoutsthoekske.mariaalter/



[scoutsthoekske](https://www.instagram.com/scoutsthoekske)

JAARTHEMA 2020-2021

Welzijn bespreekbaar maken? ' t Zal wel zijn!

Met dit jaarthema willen we een hechte sfeer creëren, waarin iedereen zich thuis voelt en vertrouwen centraal staat. Zo bieden we aandacht aan gedachten of gevoelens die anders niet in de kijker staan. Niet goed in je vel zitten? We gaan het onderwerp niet uit de weg, en zorgen voor het welzijn van elke scouts of gids. Van kapoen tot jin, van de knuffelhoek tot het onbekende bos, elke bluts of buil is welkom. Zelfs als praten moeilijk gaat, biedt onze zwijgende schouder steun. Leiding laten we niet in de kou staan en wordt ondersteund om hiermee aan de slag te gaan. We leven ons met volle overtuiging uit tijdens een spel en praten net zo goed de sterren van de hemel bij het kampvuur.

Je even niet oke voelen? ' t Zal wel zijn!

Dat het leven niet altijd van een leien dakje loopt, is volkomen normaal. Als scouts en gidsen liggen we wel eens in de knoop met onszelf, of ploeteren we over hobbelwegen. Samen delen we de mooie momenten, maar bieden we ook troost wanneer het even wat minder gaat. Scouting vormt een veilige haven, waar elke boot kan aanmeren, ook als hij wat geschaafd is. Leden en leiding timmeren samen aanlegsteigers en gooien op tijd een reddingsboei naar elkaar. De scouts is een plaats waar we durven vertellen dat het niet goed gaat en kunnen aangeven wat onze persoonlijke grenzen zijn. We durven onze rugzak even afgeven wanneer hij te zwaar wordt. Want scouting, da's durven!

Jezelf kunnen zijn? ' t Zal wel zijn!

We maken duidelijk dat het meer dan oké is om jezelf te zijn en je voluit te tonen, voor alles wat je bent en voelt. Iedereen heeft zijn eigen handleiding voor de bergen en dalen die we allemaal door trekken. De welp die 's ochtends vrolijk door het veld huppelt en tegen de middag geen blijf weet met zijn heimwee. Die ene jongverkenner die enthousiast meedoet met het themaspel, terwijl de anderen zich schamen. Of de stoere leidster die twijfelt aan haar eerste groepsspel. Met respect voor elkaar gaan we op verkenning en aarzelen we niet om ons binnenste grondplan in kaart te brengen en aan anderen te tonen. Onze scoutsgroep wordt een tweede thuis waar iedereen erbij kan en zichzelf kan zijn.

Er zijn voor elkaar? ' t Zal wel zijn!

Ook in het rumoer van de groep luisteren we naar elkaar en naar onszelf. We verleggen samen grenzen en weten dat het ook uitdagend kan zijn om even halt te houden. We bouwen samen aan scouting, een plaats waar we zorgen voor elkaar en waar we respect hebben voor elke unieke ik, met een regenboog aan gevoelens. Zo vormt de groep een warm nest, waarin ruimte is voor zowel schouderklopjes als high fives, voor knipogen en knuffels. We blussen brandjes en gaan onvoorwaardelijk voor elkaar door het vuur gaan.

Neen zeggen? ' t Zal wel zijn!

Je eigen kronkels, sluiptwegen en grenzen kunnen aangeven is een troef, niet het minst omdat ze voor iedereen anders zijn. Net daarom willen we dit jaar onze kleurrijke gevoelens in de verf zetten. Leiding staat klaar met dat gezond duwtje in de rug maar de keuze om nee te zeggen blijft voor handen. Nee zeggen is een tweerichtingsstraat, waarin iedereen zonder aandringen zijn bestemming bepaalt. Leiding en leden dragen samen bij aan het bewaren en respecteren van emotionele grenzen.

INFO INSCHRIJVEN

Hier zijn we dan weer! Het nieuwe scoutsjaar staat al voor de deur! Scouts 't Hoekske zal dit jaar terug zorgen voor een jaar vol amusement, avontuur, spelletjes, uitstappen, een fantastisch kamp, en nog veel meer!

KAPOENEN (1e en 2e leerjaar): Sarah, Catho, Eunique, Shafiq en Jochen

WELPEN (3e, 4e en 5e leerjaar): Leonie, Laure, Anke, Ellen, Levi en Erben

JONGGIVERS (6e lj., 1e en 2e middelbaar): Kiara, Charlotte, Viktor, Simon, Florian en Kobe

GIVERS (3e, 4e en 5e middelbaar): Warre, Brecht, Edko en Akke

De **HOOFDLEIDING** komt de komende 3 jaar op als groep

- Charlotte (0471 22 38 35)

- Catho (0473 61 63 36)

- Brecht (0471 26 47 56)

- Warre (0472 29 80 11)

Elke **ZATERDAGVOORMIDDAG** is er werking. Deze werking start om **9.30u** en loopt tot **11.45u**. We verzamelen achteraan aan het ontmoetingscentrum van Sint-Maria-Aalter in de Oude Kant-schoolstraat (tenzij anders vermeld op het maandprogramma). We vragen aan ouders om het oprijden van de parking met de auto te beperken wegens veiligheid voor de spelende kinderen. Om de 2-3 maanden krijg je een maandprogramma met de activiteiten voor de komende periode. Je brengt ook telkens **0.50 euro** mee voor een drankje/hapje na de werking.

Inschrijvingen zijn dit jaar volledig online, leden die zich willen herinschrijven vinden de link naar het google form op onze website en op facebook. Nieuwe leden kunnen zich inschrijven via de website. Alle info vind je op <https://www.scoutsthoekske.be/inschrijven/>

Het lidgeld bedraagt dit jaar 40 euro (verzekering inbegrepen).

We willen ieder kind de kans geven om lid te worden van de scouts. Geld mag daarbij geen rol spelen. Voor wie het financieel wat moeilijker is, bestaat het verminderd lidgeld. U kan hierover steeds in het volste vertrouwen de groeps- of takleiding aanspreken.

Rekeningnummer: BE84 8910 3401 3159

Bij betaling gelieve naam kind + tak te vermelden.

Neem eens een kijkje op www.scoutsthoekske.be voor gegevens van de leiding, maandprogramma's en andere scoutsactiviteiten!

Hou ook af en toe onze Facebook-pagina www.facebook.com/scoutsthoekske.mariaaalter in het oog: hierop vinden jullie foto's, berichten en veel meer.

Sinds dit jaar heeft de scouts ook een eigen instagram account.

Je kan ons volgen op **@scoutsthoekske**.

We hebben sinds kort ook een trooperpagina! Als je via trooper zoekt naar Scouts 't Hoekske of surft naar <https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/thoekske>, en hierlangs je aankopen doet, krijgen wij een deeltje commissie zonder extra kosten voor jullie!

INFO STARTDAG

Heb je nog een vriendje of vriendinnetje, neefje of nichtje, buurjongen of buurmeisje die graag eens naar de scouts zou komen? Laat hen dan weten dat de **startdag op 19/09/2020** is! Dit is de ideale kans om eens kennis te maken met de scouts en je eventueel in te schrijven! Door de coronamaatregelen zullen we geen wissel van tak kunnen doen over de middag. **Alle leden zijn dus welkom bij hun tak van volgend jaar vanaf 9u30. Enkel voor nieuwe kapoenen is er een uitzondering, jullie zijn welkom vanaf 13u. We eindigen na een dag vol spel en plezier om 16u30.** De startdag gaat dit jaar door in het bos van de broeders, beter gekend als **Domein Menas**.

Om te zorgen dat de **verschillende bubbels niet mengen** spreken we met elke tak af zoals aangeduid op onderstaand kaartje, gelieve je hier goed aan te houden!



We vragen ook om zo veel mogelijk **te voet of met de fiets** te komen en de **auto te parkeren aan de Taborschool. Probeer ook contact met andere leden en ouders zo veel mogelijk te vermijden! Als je uw zoon/dochter tot bij zijn/haar tak brengt is een mondk masker verplicht.**

Wij kijken al hard uit naar het begin van het scoutsjaar, hopelijk jullie ook!
Tot op startdag!