

Scoutsjaar

2018-2019



Hier zijn we dan weer!

Het nieuwe scoutsjaar staat al voor de deur!

Scouts 't Hoekske zal dit jaar terug zorgen voor een jaar vol amusement, avontuur, spelletjes, uitstappen, een kamp, en nog veel meer.

Ook dit jaar zijn de leden terug verdeeld over vijf takken, maar met enkele aanpassingen bij de oudste takken: we hebben besloten om eenmalig ook het 5^{de} middelbaar jin te laten worden, waardoor we deze keer ook een extra jaar van de jonggivers naar de givers laten gaan. De leiding voor dit werkjaar is:

KAPOENEN (1^{ste} en 2^{de} leerjaar): Florian, Kiara, Warre en Charlotte

WELPEN (3^{de}, 4^{de} en 5^{de} leerjaar): Louis, Emile, Kwinten, Brecht en Edko

JONGGIVERS (6^{de} leerjaar en 1^{ste} middelbaar): Tjendo, Sarah, Sam en Shafiq

GIVERS (2^{de}, 3^{de} en 4^{de} middelbaar): Yentel, Ellen en Simon

JINS (5^{de} en 6^{de} middelbaar): Miquette en Jonas

De scouts wordt in goede banen geleid door de groepsleiding, dit jaar zijn dat: Florian Vermeersch (0471 90 85 44) en Sarah Van den Kerchove (0470 07 66 96).

Elke **ZATERDAGVOORMIDDAG** is er werking. Deze werking start om **9.30u** en loopt tot **11.45u**. We verzamelen achteraan aan het ontmoetingscentrum van Sint-Maria-Aalter in de Oude Kantschoolstraat (tenzij anders vermeld op het maandprogramma). We vragen aan ouders om het oprijden van de parking met de auto te beperken wegens veiligheid voor de spelende kinderen. Om de 2-3 maanden krijg je een maandprogramma met de activiteiten voor de komende periode. Je brengt ook telkens **0.50 euro** mee voor een drankje/hapje na de werking.

Het lidgeld bedraagt dit jaar € 40 (verzekering inbegrepen).

We willen ieder kind de kans geven om lid te worden van de scouts. Geld mag daarbij geen rol spelen. Voor wie het financieel wat moeilijker is, bestaat het verminderd lidgeld. U kan hierover steeds in het volste vertrouwen de groeps- of takleiding aanspreken.

Rekeningnummer: BE84 891-0340131-59

Bij betaling gelieve naam kind én tak te vermelden.

Heb je nog een vriendje of vriendinnetje, neefje of nichtje, buurjongen of buurmeisje die graag eens naar de scouts zou komen? Laat hen dan weten dat de **startdag** op zaterdag **22 september** is! Dit is de ideale kans om eens kennis te maken met de scouts en je eventueel in te schrijven! **Oude leden zijn welkom vanaf 9u30 en nieuwe leden en enthousiastelingen zijn welkom vanaf 13u00**. We eindigen na een dag vol spel en plezier om **16u30**. De startdag gaat dit jaar uitzonderlijk **niet** door bij de broeders: deze startdag verzamelen we aan onze loods (bij het speeltuintje, op het einde van de Kleine Zouterdreef). Om verkeerschaos te vermijden: gelieve deze smalle straat niet in te rijden met de auto, parkeren is mogelijk aan de voetbalkantine.

